

UTS, SYDNEY, AUSTRALIEN

Af Stine Lysemose, Kommunikationsstuderende på 5. semester

Jeg tabte mildest talt kæben, da jeg af DMJX fik meddelelsen om, at jeg skulle på udveksling på University of Technology Sydney. Jeg havde svært ved at fatte, at jeg var blevet givet denne fantastiske mulighed. Sydney var min førsteprioritet, og det var en meget stor drøm, der gik i opfyldelse. Trods tidens måske mest turbulente udveksling præget af skovbrænde, oversvømmelser, Corona og en forstuvet fod, har min oplevelse som udvekslingsstuderende i Australien været en helt unik og mindeværdig oplevelse.

Jeg har altid rejst meget, da jeg har en brændende lyst til at opleve verden, møde nye kulturer og udvikle mig selv. Jeg var derfor ikke et sekund i tvivl om, at jeg ville på udveksling. Det har altid været en drøm for mig at slå mig ned i et nyt land for en stund og blive en integreret del af dette, og jeg vil indledningsvis gerne sige stor tak til Henrik Saabye for at være med til at gøre dette muligt for mig.

Mit valg faldt på netop Sydney, fordi jeg tilbage i 2017 besøgte byen i forbindelse med en længere backpackerrejse i New Zealand og Australien. Det stod hurtigt klart for mig, at Australien ikke var et færdiggjort kapitel for mig. Jeg var forelsket i det ufattelig søde og hjælpesomme folkefærd, den utrolige natur, smukke arkitektur og det spændende dyreliv.

Universitetet og det faglige

Min oplevelse var naturligvis meget præget af Corona. Jeg havde kun haft undervisning i en uge, før universitetet lukkede ned, et af mine fag blev aflyst, og undervisningen blev gjort online. Ikke desto mindre kan jeg skrive under på, at UTS er et fantastisk flot og stort universitet – en hel by i sig selv, der summer af liv. Det hele er moderne, nyt, rent og pænt. Der er rig mulighed for at melde sig ind i alverdens klubber og sociale fællesskaber på den store O'Day, og de gør meget ud af at byde alle nye velkommen. Jeg var selv en del af AdventureClub, hvor vi bl.a. var ude at klatre på klipper.

Jeg havde tre fag i løbet af semesteret: Digging Deeper (journalistik), Self & Society (sociologi) og Media Power, som alle var meget spændende. Jeg bestod alle fag med et fint resultat. Lærerne var meget dedikerede, og det var helt tydeligt, at de lagde både liv og sjæl i undervisningen. Særligt det journalistiske fag fandt jeg enormt spændende, og min interesse for det journalistiske arbejde blev grunden til, at jeg nu skal i 12 måneders praktik hos TV2/Bornholm fra på mandag af.

Alle fagene fungerede ganske udemærkede online, men jeg savnede naturligvis den menneskelige kontakt og dynamik med klassekammerater og lærere. Jeg skulle også lige vende mig til at have undervisning på engelsk, men det gik heldigvis rigtig fint, og jeg er blevet meget bedre til sproget.

Det sociale

Selv boede jeg på kollegiet Yura Mudang, som er svimlende dyrt i husleje (cirka 6.600 DKK om måneden), men det var dér, jeg mødte alle mine venner. Og da en verdensomspændende pandemi udbrød, netop mens jeg var på mit livs eventyr, priste jeg mig lykkelig for, at jeg havde masser af mennesker i samme situation omkring mig. Jeg ankom i slutningen af januar, mens alt var fryd og gammen, og da var kollegiet rigtig gode til at arrangere aktiviteter, hvor vi blev rystet sammen - og der gik ikke længe, før jeg havde fået nogle rigtig gode venner fra hele verden.

Australiere er det mest venlige folkefærd, jeg nogensinde har mødt. De er hjælpsomme og åbne, og det er helt normalt at smile, hilse og smalltalke med folk, du ikke kender. Her kunne danskerne altså godt lære noget!

UTS, SYDNEY, AUSTRALIEN

Af Stine Lysemose, Kommunikationsstuderende på 5. semester

Det personlige

Med lockdown taget i betragtning, har jeg i den grad fået det maksimale ud af min udveksling! Eftersom jeg landede i Sydney allerede i januar, var jeg heldig både at komme en tur til Bali, lidt op ad Østkysten (hvor jeg desværre forstuede min fod på et surfbræt), til Melbourne og The Great Ocean Road inden altting lukkede ned. Da restriktionerne blev løftet lidt igen, formåede jeg både at hike i adskillige nationalparker, herunder Blue Mountains, surfe på Bondi Beach, ride på kameler i Port Stephens, tage på vinsmagning i Hunter Valley, ride på heste i Glenworth, se hvaler i Jervis Bay og meget mere. Jeg har fået så mange uvurderlige oplevelser!

Alene lockdown var en oplevelse i sig selv. Min stat New South Wales havde enormt strenge restriktioner. Der var forsamlingsforbud på mere end to personer, og både politi i byen og security på mit kollegie sørgede for, at dette blev overholdt. Strandene var lukkede i 30 graders varme, og der var udgangsforbud, medmindre du havde en valid grund til at gå ud. Der fløj politihelikoptere rundt, og folk blev bedt om at gå, hvis de hvilede sig på en bænk under deres gåtur.

Det var svært at være i Sydney imens min udvekslingsdrøm krakelerede lige efter studiestart på grund af Corona. Det er ingen hemmelighed, at det ikke var nemt at sidde på den anden side af kloden, mens hele verden lukkede ned, og størstedelen af mine venner rejste hjem. Jeg valgte at blive, og jeg har lært rigtig meget af den her oplevelse. Jeg har lært, at jeg ikke giver op. At være tålmodig. At bedre tider vil komme. At få det bedste ud af en svær situation. Se positivt på tingene. Og vigtigst; ikke at udskyde de ting, jeg gerne vil, for pludselig kan det være for sent.

En stor tak

Jeg er meget taknemmelig for den indsigt, og I skal endnu en gang have stor tak for at have støttet mig. Legatet gjorde en stor forskel for mig, hvor pengene blev direkte brugt til flybilletten. Så af hjertet tak!

De bedste hilsner,
Stine Lysemose

